

# Βιβλιοπαρουσίαση

από το



από το

# ΠΕΝΤΕ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Αννα Βασιλάκη  
Νίκος Μιχαηλίδης

Μου άρεσε να βάλω όσα ο Μένι  
αγαπάει να φάει και να δείξω στο γυμνάσιο  
τα φαγητά που πρέπει να φάει και να  
δείξω ότι πρέπει να φάει να  
μείνει υγιής.

Μαρία

Στη βιβλίο μου δείχνω  
όσα φαγητά που πρέπει να φάει  
και να μείνει υγιής.

Μαρία



Η διατροφή μας είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είναι υγιής.  
Οι διατροφικές μας συνήθειες καθορίζουν την υγεία μας και τον τρόπο που θα ζήσουμε.  
Μου άρεσε πολύ να φάω Μένι γιατί μου αρέσει να φάω και να δείξω  
στο γυμνάσιο τα φαγητά που πρέπει να φάει και να μείνει υγιής.

Ηλένη Στεφάνου  
Σχολείο

Μου άρεσε το βιβλίο το κέ  
και φαίνεται στα φαγητά.  
Απόλαυσα πολύ!

Απόλαυσα πολύ να φάω

Τα φαγητά και τα λαχανικά  
που κάνουν πιο δυνατούς  
και πιο χαρούμενους να σιχτήραμε

Απόλαυσα πολύ να φάω





Η ΚΑΥΞ  
ΑΡΚΟΥΔΑ



πυρρός  
νιφάριτς

Αρσένη  
λανάκινα

Στέφανος  
Βάσσος

Δημήτρα Μαγίρου



Ο ΦΑΛΑΚΡΟΣ

Σ ΚΑΤΖΟΧΟΙΡΟΣ





-ZHTA ΣΠΗ-

Ένα φίλο μου

Ένα φίλο μου







# Κόκκινος Κούρτος

Ο Σαλμής και ο Χούμης



Σιγαρίτα Μαντάγια



Μια φαντασία και ένα Σπαρταριό



Τα κουφινιά της κυρ. Αλέξανδρος



ON OFF  
○ ○  
○ ○

Ο κόκκινος κάκτος



Η καρδερίνα και ο κόπαρος



Ο ηρωσιότερος λαβιρινθία του κόσμου



Το άλλο παραμύθι



Η Σκουρδα και η Ξαθηραΐδα

